

11. Sergeant de Jong

Sergeant R.P. de Jong paviljoen



Sergeant R.P. de Jong

Sergeant de Jong geboren 28 juni 1918 in Lonneker. Hij werd opgeroepen bij de lichte 1918/2.

Gaf onmiddellijk te kennen beroepsmilitair te willen worden. De oproep vermeldde dat hij werd ingedeeld bij de luchtdoelartillerie, plaats van opkomst Utrecht, de Hojelkazerne. Van het eerste uur af was hij ambitieus en leergierig. Na 5 maanden volgde de opleiding tot korporaal, hij slaagde en stoomde meteen door naar de onderofficiersopleiding waarna zijn benoeming tot sergeant volgde. Toen de voormobilisatie zich in Nederland voltrok werd hij ingedeeld bij de 13^e batterij Lu.A. te Voorburg. Iedereen die bij deze batterij heeft gediend leerde hem kennen. Geen gemakkelijk man indien je het met de dienst niet zo nauw nam. Altijd correct gekleed. In de batterij vervulde hij de taak stukcommandant. Ook hij was bij de batterijdienst van 9 mei ingedeeld en aanwezig bij de 3^e vuurmond. Het noodlot wilde dat het aanvliegende Duitse vliegtuig juist deze vluchtlijn nam. De eerste bom kwam op de manschappenloods terecht de tweede bom in de directe nabijheid van de 3^e vuurmond. Van de groep werden 5 manschappen zo zwaar gewond dat zij direct dan wel binnen enkele

minuten overleden. Tenslotte moest korporaal van Oudheusden, de ziekenverpleger van de batterij, constateren dat 5 man van de groep waaronder sergt. de Jong waren gesneuveld. Sergeant de Jong was zo zwaar getroffen dat identificatie bijna onmogelijk was. Een van de leden van de 13^e batterij vertelde dat hij de sergeant enkele minuten tevoren nog uit het manschappenverblijf zag komen. Was hij daar nog geweest, was hij zeker gesneuveld, want van dat houten gebouw was bijna niets meer over. In eerste instantie is hij naar het mortuarium in Rijswijk gebracht. Een van de oud-strijders zei: *“In ieder geval heeft hij zijn bijdrage gehad in de toestellen die werden neergehaald op die morgen”*.

Sergeant de Jong enige zoon die zeer bedroefde ouders en -verloofde achterliet.

Toen het herbouwde schietkamp in Den Helder gereed kwam werd zijn naam als passend voor het paviljoen gekozen. Op 27 oktober 1986 heeft de brigade-generaal J.P.M. Brüning in zijn kwaliteit van Legerkorps-artilleriecommandant in het Luitenant-kolonel Maaskamp het naambord “R.P. de Jong paviljoen” onthuld in het onlangs in gebruik genomen legeringsgebouw.

Bij deze bijzondere gebeurtenis was een groot aantal militaire en burger genodigden bijeen in de onderofficierskantine van het Maas-kamp: alle ondercommandanten van veld en luchtdoelartillerie en Artillerie-opleidingscentrum, de provinciaal militair commandant Noord –Holland, leden van de Wapentraditieraad veldartillerie en van de Korpstraditieraad luchtdoelartillerie, oudgedienden van de in de meidagen van 1940 opererende 13^e batterij Lu.A., vertegenwoordigers van de parate 13 Pantserluchtdoelartilleriebatterij, het bestuur van de Vereniging Onderofficieren Artillerie en een delegatie van de Staf van het Luchtdoelartillerieschietkamp.

Commandant Luask majoor H.P. Laberté sprak een welkomswoord, vervolgens waren er drie korte toespraken van o.a. brigade-generaal Brüning, van commandant Korps Luchtdoelartillerie kolonel van Randwijk, en van de heer Vergouwe, een ex-kanonnier van de toenmalige 13^e bt Lu.A-. Juist de woorden van de heer Vergouwe waren zo treffend, dat zij grote indruk maakten op de toehoorders. Daarna onthulde brigade-generaal Brüning het naambord boven de toegangsdeur van het gebouw, het **“R.P. de Jong paviljoen”**. In de hal van het paviljoen onthulde de heer Vergouwe een gedenkplaat, die was geschonken door de Vereniging Onderofficieren Artillerie.

Commandant Korps LU.A. kolonel van Randwijk onthulde een geschenk van de Korpstraditieraad Luchtdoelartillerie, te weten een grote foto van een Vickers 7.5 tl, het type vuurmond waarmee 13 bt Lu.A. in 1940 was uitgerust.



Het naambord "R.P. de JONG PAVILJOEN" is zojuist onthuld door brigade-generaal J.P.M. Brünig.



De heer vergouwe haalt herinneringen op uit de meidagen 1940. Zijn woorden brachten het gebeurde weer in het midden van toehoorders, ook de dood van de Jong maakte emoties los.



Op de voorste rij, mevr. Verlaan, mevr. Vink, hr. en mevr. v.d. Horst, hr. Gielen, hr. Vergouwe, hr. Vink en hr. Brendel.